

De Farsi Media Dienst

Farsi is de taal van Iran, een groot deel van Afghanistan en aangrenzende gebieden. Er zijn ongeveer 110 miljoen mensen die Farsi spreken. Behalve in Tadzjikistan, wordt het Farsi geschreven in een aangepast Arabisch schrift. Veel woorden zijn weliswaar ontleend aan het Arabisch, maar toch heeft het Farsi zijn wortels in de Indo-Europese taal-familie, net als het Engels.

Het conflict tussen Soennieten en Sjiieten

De meeste Farsi sprekende volken horen bij de Shiïetische tak van de islam. Deze moslims hebben zich vele eeuwen geleden afgescheiden van de Soennitische moslims, na een nederlaag in een bloedige strijd over de geslachtslijn naar de profeet Mohammed. Vrome Sjiieten gedenken deze verschrikkelijke gebeurtenis jaarlijks. Het Farsi sprekende Iran is de leidende Shiïetische moslimnatie en het Arabisch sprekende Saoedi-Arabië de leidende Soennitische moslimnatie. Beide landen hebben



De Perzische tapijtindustrie is groot in Iran

belangrijke minderheden van andere takken van de islam. Op deze manier blijven er spanningen tussen Sjiieten en Soennieten in het Midden Oosten, die veel lijden en dood tot gevolg hebben. De alsmaar doorgaande gewapende conflicten in Syrië, Irak, Afghanistan en Jemen houden daarmee verband. Dit alles draagt bij aan de groeiende aantallen mos-

lims, zowel Soennieten als Sjiieten, die hun religie bevragen en verwerpen. Velen keren zich tot het atheïsme of het agnosticisme. Gelukkig zoeken veel anderen het alternatief van het Evangelie.

Farsi bijbels

Gedrukte bijbels of Nieuwe Testamenten zijn vrijwel niet te krijgen in bepaalde moslimlanden, waaronder Iran en Afghanistan. Dankzij het groter wordende gebruik van internet, komt Gods Woord voor het eerst binnen bereik van miljoenen. Steeds meer Iraniërs en Afghanen kunnen nu de Bijbel lezen in hun eigen taal en deze geheel

of gedeeltelijk downloaden, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Broederschap is nodig

Momenteel erkennen Iraanse autoriteiten slechts enkel kerken. De meeste van het groeiende aantal kerkelijke groepen zijn helemaal ondergronds, of ze staan onder strikt toezicht van de politie. Toch neemt het aantal bekeerlingen gestaag toe. Maar er zijn altijd zorgen over islamitische spionnen die proberen te infiltreren in de huiskerken. Daarom zijn er veiligheidsmaatregelen nodig met als consequentie dat het voor jonge bekeerlingen erg lang duurt om door andere bekeerlingen geaccepteerd te worden. In

✦ *Hier wordt Farsi gesproken*





die tussentijd zijn zij vaak erg eenzaam, zonder broederschap en pastorale zorg.

Shadkami

De Farsi afdeling van de MERF maakt gebruik van het internet om het blijde, goede nieuws van Jezus Christus, aan mensen te brengen die het nog nooit gehoord hebben. Maar ook om de nieuwe, Farsi sprekende, gelovigen te bemoedigen en op te bouwen. De online Farsi radiosite van de MERF is Shadkami.org., opgezet om Iraniërs via hun eigen muziek en literatuur, te interesseren voor een andere kijk op allerlei zaken en levensvragen. Zo worden op een vriendelijke manier waarheden vanuit het Evangelie aangedragen. Op de site staan links naar de Shadkami Facebook pagina en You Tube video's. Er zijn boekenleggers beschikbaar waarop al deze informatie is te vinden. Deze kunt u delen met Iraanse en Afghaanse contacten.

Roshdino.org

MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel

Deze site is bedoeld voor Farsi sprekende christenen en anderen met serieuze belangstelling voor Christus. Alle 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament kunnen hier in het Farsi gelezen, beluisterd of gedownload worden, evenals preken, liederen en christelijke lectuur.

De sites worden door duizenden bezocht.

Leiding voor bekeerlingen

Het internet blijkt ook zeer succesvol in het samenbrengen van geïsoleerde Farsi christenen. Zij kunnen nu met elkaar communiceren, iets wat enkele jaren geleden nog onmogelijk was. Jonge christenen kunnen nu worden begeleid, niet alleen één op één, maar ook met regelmatig gehouden bijbelstudies. De MERF traint ook gekwalificeerde bekeerlingen met het doel te dienen als geestelijk leiders voor nieuwe groepen die ontstaan. We danken God voor deze

prachtige bronnen.

Bid voor de bezoekers van deze Farsi Evangelie Media Dienst in Iran en voor anderen in vergelijkbare omstandigheden:

Ali—Ik ben een Sjiitische moslim. Mag ik enkele vragen stellen? Heeft Jezus de komst van Imam Ali beloofd? Geloven chris-

voor gebeden. Wilt u alstublieft ook bidden dat God mij van binnen verandert en geneest?

Nasrin—Enkele nachten geleden las ik in het Evangelie van Johannes; ik leerde veel over de Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Elk van deze drie Personen zijn volledig God. Ik wilde het uitleggen aan mijn schoonzuster,



tenen in de dag van het oordeel en in leven na de dood? Geloofst u dat de Koran het woord van God is? Zo niet, is dat te bewijzen?

Hasti—Dank de Heer die mij zeven jaar geleden gered heeft. Maar hier in Iran kan ik geen contact krijgen met andere gelovigen, een kerk of een pastor. Ik moet gedoopt worden en wil God vrij dienen. Hier is dat erg moeilijk. Niemand in mijn familie gelooft. De gelovigen die ik gevonden heb worden door de overheid in de gaten gehouden.

N.I.—Deze week realiseerde ik me hoeveel boosheid er in mij is. Ik heb vannacht veel

maar het lukt me niet. Ik weet niet waarom.

foto: Perzisch tapijt ontworpen in cirkelvorm

*“Ik geef daar een maaltijd, en arme mensen mogen mijn gasten zijn. Ze kunnen eten zoveel als ze willen. Laten ze tot u bidden en u eren! Dan gaat het altijd goed met hen.”
—Psalm 22 : 27 (BGT)*