



Eén doel

De oorlog in Syrië heeft grote invloed op de christelijke gemeenschap, zowel in Syrië zelf, als daarbuiten. Er is geen informatie beschikbaar over wie de Islamitische milities financiert, traint en bewapent. Deze milities komen vanuit de hele wereld en strijden tegen het Syrische bewind.

Ze komen vooral uit Islamitische landen: Pakistan, Afghanistan, Turkije, Irak, Jordanië, Gaza, Egypte, Soedan, Somalië, Libië, Tunesië, Algerije, Marokko, Jemen, en Saoedi-Arabië. Er komen ook strijders uit Westerse moslimgemeenschappen in Europa, Noord-en Zuid-Amerika en zelfs Australië.

Ze hebben één gemeenschappelijk doel: het omverwerpen van het seculaire Syrische bewind en het vestigen van een Soennitisch islamitisch emiraat als centrum voor een Islamitische wereldregering met strikte sharia wetgeving. Terwijl Westerse diplomaten oppositieleiders steunen die een democratische agenda beloven, staat het vast dat op Syrische grond de leiding van de oppositietroepen in handen is van fanatieke Islamisten.

Christenen als doelwit

Islamisten hebben explosieven geplaatst op publieke plaatsen, en christenen behoorden tot de vele, willekeurige, dodelijke slachtoffers toen auto's met boobytraps, of bembommen, tot ontploffing werden gebracht.



Ergers is het, dat milities van de oppositie op moorddadige wijze, speciaal tegen christenen gerichte, acties uitvoeren. De belangrijke media schenken hier weinig aandacht aan. Het voorval in Homs waarbij 350 mensen werden vermoord, was geen geïsoleerd geval. Ook in het noorden, het oosten en in centraal Syrië zijn vele honderden vermoord, eenvoudigweg omdat ze "christenen" werden genoemd. Meer dan tachtig mensen worden nog steeds vermist.

Fanatieke Soennitische islamitische milities hebben publiekelijk en in koelen bloede vele Syriërs vermoord: Alawieten of meer

gematigde Soennieten, die het niet eens waren met hun agenda. Deze milities hebben ook kidnap acties voor losgeld uitgevoerd om fondsen voor zichzelf en hun activiteiten te werven. Honderden christelijke families in gebieden waar deze groepen de baas zijn, werden gedwongen al hun bezittingen af te geven om hun gekidnapte geliefden terug te krijgen. Honderden Syrische vrouwen—waaronder christenen—zijn verdwenen, ook moeders van kleine kinderen. Er wordt verondersteld dat ze, op z'n best, ingelijfd zijn bij de harem van hoge Islamitische militieofficieren.

boven: Een gemeenschappelijk symbool van islamisten in Syrië kondigt de restauratie van het islamitische Kalifaat (Arabisch Rijk) aan om de wereld te beheersen.

Gevolgen op de lange termijn

Angst, dakloos zijn, lichamelijk misbruik, verwondingen en dood zijn meestal de gevolgen van oorlogen. In Syrië vrezden de christenen dat hen op de lange termijn nog meer groot lijden te wachten staat, zoals de christenen uit Irak na de oorlog in hun land: het verlies van religieuze vrijheden. Tweederde van de Irakese christenen moest definitief het land ontvluchten. Tenzij de islamitische

agenda voor Syrië mislukt, is het vooruitzicht voor de Syrische christenen, andere Syrische minderheden en voor de mensen in het naburige Jordanië en Libanon nog veel erger. En daar stopt het niet. Het aan de macht komen in Syrië van fanatieke Soennitische islamitische krachten met een wereldwijde agenda voorspelt immens lijden voor Sjiitische moslims en voor de grote gematigde Soennitische moslimgemeenschap in de hele regio en verder.

Gebed

Evangelisatie in het Midden Oosten vandaag, vooral onder jonge en ontwikkelde moslims die ontvreden zijn met de Islam, brengt hartverwarmende vruchten voort. Wat zal de toekomst brengen? Bid dat de kwade machten gebonden mogen worden; en bid

“Die in de hemel troont licht, de Heer spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: “Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.”
— Psalmen 2:4-6

voor de uitbreiding van religieuze vrijheid, zodat meer mensen het Goede Nieuws kunnen horen van Christus die stierf om zondaars te redden. Bid ook dat het grote lijden van de Syrische bevolking, mag leiden tot meer openheid voor het evangelie onder moslims en tot meer intens verlangen om Christus lief te hebben en te gehoorzamen onder de christenen.

Intussen vertrouwen we onze Syrische broeders en zusters, en onszelf, toe aan de zorgende liefde van God, waarbij we alles doen om mee te leven met het lijden en waar het mogelijk is, verlichting te brengen.

Lofprijzing

Twee predikanten, één in Aleppo en een andere in Homs, danken de Heer dat ze in hun omgeving konden blijven wonen en dat, nadat het leger weer voor veiligheid had gezorgd, veel gemeenteleden terug konden keren en de zondagse diensten weer kunnen bijwonen. Bij een van de steden moesten een flink aantal gezinnen drie wintermaanden lang in geïmproviseerde onderkomens leven in een dorp in de buurt, zonder elektriciteit, verwarming of brandstof om op te koken en met heel weinig voedsel en drinkwater



Een gebouw van de Orthodoxe Kerk in Qusair, aangevallen door islamisten.



Christelijke gezinnen in het noorden van Syrië verloren huizen en bedrijven.

MERF diaconale hulp in Syrië

De MERF maakt het voor trouwe kerken in Syrië mogelijk om noodzakelijke hulp te geven aan de meest kwetsbaren met voedselpakketten, onderdak en medische zorg, samen met geestelijke verzorging. Enkele voorbeelden:

⊕ Een gezin met drie dochters (in de leeftijd van 12,14 en 17 jaar) werd gedwongen te vluchten uit een buitenwijk van Aleppo naar een veiliger buurt in de stad. Daar wonen ze nu in één kamer van een oud huis. De badkamer en de keuken delen ze met andere gezinnen. De vader heeft zijn

baan verloren bij een fabriek die door de militanten is verwoest. Hij probeert nu zijn gezin te onderhouden door de verkoop van groenten op straat. Ze krijgen voedselpakketten en ondersteuning voor de huur van de kamer.

⊕ Een jong gezin met een tweeling van een jaar verloor hun huis toen hun flat werd verwoest bij een gevecht. Ze zijn gaan wonen bij arme familieleden in een veiliger dorp. De MERF zorgt voor fondsen voor babyvoeding.

Dank voor uw steun en uw gebeden.

MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel