



Vanuit Somalië & Syrië

Somalië

De grote meerderheid van de Somaliërs is sinds eeuwen moslim. Zoals andere Oost Afrikaanse moslims hebben de meesten van hen weinig kennis van de Arabische taal en begrijpen daardoor weinig van hun godsdienst. Ze hebben de neiging verschillende vormen van een traditionele islam te volgen, waarin elementen van voorouderlijke heidense religies.

In de hoorn van Afrika werd de christelijke zending onder de Somalische volken benadeeld door de aanwezigheid van koloniale machten (Italiaans, Frans en Engels). Mede daardoor kon er in de tweede helft van de twintigste eeuw een moderne islamitische zendingsbeweging opbloeien, gefinancierd door de olierijkdommen. Deze beweging werd geleid door Egyptische en Saoedische moslims die erin slaagden een Somalische islamitische opleving te bewerkstelligen. Hieruit zijn in recente jaren radicale groeperingen van de Moslimbroederschap voortgekomen, verbonden met Al-Quaeda. De



meest prominente onder hen is de agressieve en goed bewapende "Harkat Al-Shabab" (Jeugdbeweging). Deze groepering is de laatste tijd geregeld in het nieuws door hun terroristische acties zowel in Somalië als in de buurlanden Kenia en Ethiopië.

Pogingen van Al-Shabab en andere fanatieke groeperingen om extremistische religieuze gewoontes en praktijken aan de Somaliërs op te leggen hebben de Somalische bevolking verdeeld, vooral in de stedelijke gebieden. Maar toch: door modern onderwijs, de publicatie van de bijbel in de eigen taal, radio-uitzendingen die het evangelie laten horen, en de

openlijk bijeen komen. In andere Somalische gemeenschappen moeten christenen in het geheim in huizen samenkomen. Het is veel te gevaarlijk hun geloof publiek uit te dragen.



opkomst van het internet en de mobiele telefoon, zijn de Somaliërs in aanraking gekomen met het christelijk geloof.

Het kleine, maar groeiende aantal nieuwe gelovigen heeft nog te kampen met ernstige vervolging en sommigen zijn gemarteld. Alleen in delen van Ethiopië en als immigranten in westelijke landen kunnen de Somalische gelovigen

boven: Somalische kinderen bij een gemeenschappelijke maaltijd. onder: Somalische zusters in Christus bij elkaar.

Voedsel voor het geloof in Somalië

Hajji Nour—de leidinggevende van de MERF medewerkers in Somalië—brengt regelmatig bezoeken aan huiskerken in betrekkelijk veilige gebieden van Somalië, Somaliland en Ogaden (de streek van zuidoost Ethiopië waar Somalisch gesproken wordt). De bezoeken hebben een drievoudig doel: de broeders en zusters daar bemoedigen, het trainen



van geestelijke leiders en nieuwe gelovigen in contact brengen met bestaande christengemeenschappen. De bezoeken worden ondersteund door de radio-uitzendingen, lectuur, SMS berichten en e-mail. Arme gelovigen ontvangen ook diaconale hulp, zoals voedsel, medicijnen, kleding, zaaigoed of veevoer.

Niet lang geleden reisde een kleine groep pas bekeerde christenen van midden Somalië naar een geheime locatie in Somaliland. Ze brachten daar een paar week door met broers en zussen in Christus. Ze mochten de gemeenschap der heiligen ervaren en genoten daarvan. Samen verdiepten ze zich in Gods Woord. Eenmaal terug stuurden ze deze boodschap: *"... door Gods genade zij we weer veilig thuisgekomen en we danken God voor de rust en het geestelijk voedsel dat we kregen. We hebben echt liefdevolle christelijke gastvrijheid en gemeenschap ervaren. We zijn ook dankbaar voor de ontvangen medische zorg die sommigen van ons zo nodig hadden..."*

Een groep nieuwe gelovigen in een andere Somalische gemeenschap schreef onlangs: *"...Het radio-signaal is tegenwoordig duidelijk. We vragen alle christenen om voor ons en alle Somalische gelovigen te bidden. We zijn omringd door menselijke wolven; maar Jezus is de sterke leeuw die ons elke dag beschermt..."*

Nieuwe aanval op Syrische christenen

Eind maart staken vanuit Turkije plotseling duizenden goed bewapende en georganiseerde islamisten de grens met Syrië over. Zij vielen de voornamelijk Armeense, christelijke regio Kessab in het noordwesten



aan. Het grootste deel van de bevolking daar stamt af van de overlevenden van de Turkse genocide van de Armeense christenen in het begin van de 20^e eeuw. Het Syrische leger was slechts een paar uur in staat de gemeenschap te verdedigen tegen de gewapende indringers. Dit gaf gelukkig de meeste gezinnen gelegenheid om te vluchten naar het zuiden en hun toevlucht te zoeken in door de regering gecontroleerde gebie-

den van Latakia. Kessab, de belangrijkste stad die werd aangevallen, heeft één van de grootste bijbelgetrouwe gemeenten in Syrië. De stad werd volledig door haar bewoners verlaten, toen de islamisten (waarvan de meesten geïdentificeerd zijn als strijders van Chechnya) verscheidene noordelijke buurten bezetten. Meer dan 70 kerkelijke gezinnen hebben in alle haast hun woonplaats verlaten "met slechts de kleren die ze

droegen." Een in Kessab geboren predikant namens de MERF werkzaam in noord Syrië, stuurde deze urgente boodschap: *"Bid alstublieft voor ons volk. Moge de Heer een volgende Turks islamitische genocide van Armeniërs en andere Syrische christenen afwenden!"*

Meer gebedspunten:

❖ *Dank God voor het vruchtbare radio- en internetnetwerk in het Farsi, zodat Iraniërs, Azeris en Afghanen worden bereikt. Bid voor de ontwikkeling van degelijk bijbels studiemateriaal voor nieuwe gelovigen.*

❖ *Bid om de doorgaande ontwikkeling van de "24-uurs online Arabische radio-omroep".*

❖ *Bid voor herstel van de vrede tussen de strijdende partijen in Zuid-Soedan. Aan beide zijden van het conflict bevinden zich christenen. Beide groepen moeten de lessen van Christus over zelfverloochening en vergeving in praktijk brengen. Duizenden hebben hun leven in recente gevechten verloren, onder hen waren predikanten, evangelisten en andere geestelijk leiders.*

boven: Somalische broeders in Christus bijeen. **onder:** Kessab in het noordwesten van Syrië.

MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel



"Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt."

—Matt. 10:19–20